



Benvenuto op de boerderij

AGRITURISMO OP Z'N BEST

HEBBERN WE NOU ALLES INGEPAKT? WEET DE BUURVROUW WAAR DE KATTENBROKJES STAAN? ALLE LAST-MINUTESTRESS VOOR VERTREK GLIJDT METEEN VAN JE AF ALS JE DE TOSCAANSE HEUVELS INRIJDT. WAT EEN RUST, WAT EEN UITZICHT, WAT EEN VAKANTIE!

- 8 tips**
1 IJSES
Proef het lekkerste ijs van de wereld bij Gelateria Dondoli aan het Piazza della Cisterna in San Gimignano.
- 2 DORPJE**
Dicht bij Diaceroni ligt het kleine dorpje Peccoli: schattige straatjes met mooie doorkijkjes.
- 3 ZWEMMEN**
Acqua Village in Follonica: zwembaden- en glijbanenpret voor de kinderen, papa en mama op een handdoekje in de zon.
- 4 STADJES**
Leuke stadjes die je in minder dan een dag kunt bekijken: Volterra, San Gimignano en (iets verder weg) Lucca.
- 5 PIZZA**
Als je een echt goede pizza of pasta wilt eten... tja, dan kun je eigenlijk overal terecht. Ook (of misschien juist) bij dat kleine restaurantje met maar drie tafeltjes.
- 6 FLORENCE**
Dagje Florence? In het Palazzo Vecchio is een kindermuseum, waar gidsen in renaissancekostuums je kinderen rondleiden.
- 7 TAALGIDS**
Niet vergeten mee te nemen: een taalguide, zodat je ook eens in je beste Italiaans een vino bianco kunt bestellen.
- 8 BOODSCHAPPEN**
Boodschappen doen bij zo'n mega-supermarkt is een beleving, maar ga ook eens naar een boerderijwinkelje of groentekraam. Verser en lekkerder!



Voor het lekkerste ijs ter wereld moet je bij de ijsalon van Dondoli zijn



Italië. Italiaanser dan deze beroemde en tot de verbeelding sprekende regio wordt het niet. De voorport in Nederland was dan ook volop aanwezig: onze verwachtingen waren hooggespannen. En toch kan geen beschrijven hoe mooi het er in werkelijkheid is. De 'oohs' en 'aahs' zijn dan ook niet van de lucht als we door het glooiende landschap rijden, over slingerweggetjes, langs kleine dorpjes, rijen cipressen en velden vol zonnebloemen. Toon (3) kijkt met grote ogen uit het autoaram en Vol (6) blijft maar plechtig herhalen: "Het is hier echt prachtig." Vol verwachting zijn we op weg naar agriturismo Diaceroni.

Warm welkom De term 'agriturismo' hoor je steeds vaker en slaat op een vorm van vakantiehuizen in Italië die met de dag populairder wordt: in een verblijf op een landgoed of bij de boer, midden in de natuur. Dat kan variëren van een boerderij met bed & breakfast tot een luxe landhuis, meestal is het een groepje sfeervolle woningen met een gemeenschappelijk zwembad. Vaak kun je er huishoudelijke producten kopen, zoals olijfolie, wijn, kaas en honing.

Zo ook bij Diaceroni, waar de flessen wijn en olijfolie op een tafel langs de muur bij de receptie uitgestald staan. Nog een beetje onwennig krijgen we hier de sleutel van ons verblijf. Het lijkt me handig om meteen het eten voor die avond te regelen, dus vraag ik aan de eigenaar van dit familiebedrijf, Massimiliano, ("zeg maar Massi") of we nog kunnen reserveren voor het restaurant vanavond. "You don't have to", zegt hij met zo'n typisch, charmant accent. "Tonight we have a welcome party for all the guests." Niet-begrijpend kijk ik hem aan en vraag opnieuw of we niet hovent te reserveren. Maar nee hoor, dat hoeft echt niet.

We gaan naar ons huisje, dat midden in de heuvels ligt. Buiten is een terras, er staan fietsen die de kinderen kunnen gebruiken, en er lopen ganzen en ezels rond. Maar de blikvanger is toch echt het op een heuvel gelegen zwembad. Via een paadje langs de speeltuin komen we bij deze pittorese plek, waar het uitzicht zo mogelijk nog spectaculairder is. De ligbedden en parasols staan er heel uitnodigend bij en onze jongens kunnen haast niet wachten om in het heldere water te springen.

Maar eerst bekijken we onze woning - inderdaad erg stijlvol ingericht, op een landelijke manier. Denk: houten meubelen, groene luiken en volle gordijnen rondom het bed. We zetten onze koffers neer, installeren ons en dan kan onze vakantie beginnen. *Andiamo!*

WE PROEVEN VAN DE ZELFGEMAAKTE LIMONCELLO



Dit is wat ze dus bedoelen met *la dolce vita*

KOK MARIO VERTELT HOE JE EEN GOEDE PESTO MAAKT

mooie stadjes, schattige dorpjes en oude kasteeltjes. Youp rijdt met plezier rond over de heuvelachtige, kronkelende wegen en doet niet onder voor de gemiddelde Italiaanse automobilist. "Cool, pap!" Hier en daar stappen we uit om van het uitzicht te genieten, door een dorpje te slenteren of een boodschapje te doen. We bezoeken de eeuwenoude stad Volterra, die je al van veraf hoog in de heuvels zien liggen. Het is best pittig als je in de zomerse warme honderden treden moet beklimmen om de knusse, ommuurde binnenstad te bereiken, maar zelfs Toon komt uiteindelijk boven met z'n kleine beentjes. Onze beloning: een spectaculair uitzicht.

Ook het bekende stadje San Gimignano ligt hier in de buurt. Het is even zoeken naar een parkeerplek, want zowel buitenlandse als Italiaanse toeristen weten dit middeleeuwse stadje vol leuke winkeltjes goed te vinden. De veertien torens en de smalle straatjes geven het een karakteristiek uiterlijk, maar dat is niet waarin Aart en Toon geïnteresseerd zijn. Van Massi hebben zij gehoord dat hier het lekkerste ijs ter wereld wordt gemaakt, en dat moet natuurlijk geproefd worden. Het is niet moeilijk de ijsalon van Sergio Dondoli te vinden, want er staat een lange rij voor. De stralende eigenaar vertelt trots over zijn beroemde ijs, dat twee keer is uitgeroepen tot het lekkerste ter wereld: "Everybody comes here. Even your queen!" Als we even later neerstrijken met onze ijsjes, snappen we waarom. De laatste ochtend. Nog één keer strijken we neer op het terras van Diaceroni. Bij het ontbijtbuffet krijgen Aart en Toon van ons carte blanche voor de chocoladebroodjes, croissants en zelfgemaakte koekjes. Wij krijgen van kok Mario weer een prachtig opgemaakt bordje aangereikt met brood, kaas, fruit en roerei *Italian style* (thuis zal het ons maar niet lukken om de 'eieren à la Mario' precies hetzelfde te laten smaken). Wat hebben we het goed. We kijken uit over de glooiende heuvels, nippen van onze cappuccino en weten zeker: hier komen we nog eens terug. (6)

Super Mario Als we terugkomen bij de receptie, zien we dat het bijbehorende terras is omgetoverd tot restaurant. Er is muziek en overall zitten mensen lekker te eten. Bij het buffet doen we ons tegoede aan verschillende soorten pasta, bruschetta's, salades en andere heerlijkheden, allemaal biologisch en uit de streek. De medewerkers leggen ons maar al te graag uit wat ze hebben bereid. Door hun gastvrijheid voelen we ons hier onmiddellijk thuis. Flessen water en wijn (uiteraard eigen productie) worden rondgebracht en we proeven van zelfgemaakte limoncello. De Engelse Julie komt langs de tafels om alle kinderen uit te nodigen op maandagochtend naar de manege te komen om paarden op te tuigen en er natuurlijk een ritje op te maken. Terwijl wij ons onderdompelen in deze feestelijke, gemoedelijke sfeer, zijn Aart en Toon niet meer weg te slaan uit de speeltuin en het voor de gelegenheid opgeblazen springkussen. Wat een heerlijk begin van onze vakantie...

Ook de rest van de week is er van alles te doen op het terrein van Diaceroni. Paardrijden inderdaad, maar ook een yogales, en - tot grote vreugde van manlief Youp - verschillende kookworkshops. De kok, die (hoe kan het ook anders) Mario heet, vertelt vol passie en deskundigheid hoe je een goede pesto maakt en wat de juiste ingrediënten zijn voor focaccia-deeg. We gaan allemaal aan het werk en als alles klaar is, mogen we natuurlijk proeven. Mario complimenteert ons uitbundig: "Buonissima!" We lachen vrolijk mee en geven hem groot gelijk: alles smaakt even lekker. Maar niet alleen de volwassenen genieten. IJverig helpt Aart de koks met het maken van de pasta en het rollen van het pizzadeeg. Continu gaan grote schalen met eten rond en we smullen tot we ons tonnetje rond voelen. Dit is dus wat ze bedoelen met *la dolce vita*. Mag ik hier alsjeblieft nooit meer weg?

Het lekkerste ijs Je hoeft dus eigenlijk niet van het terrein af om je te vermaken. Lekker eten, zwemmen, luieren op een van de loungebanken of een drankje doen op het terras... Maar vooruit, we zijn in Italië en daar hoort toch echt een beetje cultuurhappen bij. Zeker in Toscane zie je om de haverklap

100% Toscane
De hoogtoppen van Toscane plus de onbekende(re) pareltjes: ze staan allemaal in deze complete en originele reisgids.

100PERCENTTRAVEL.COM
€24,95
ISBN 9789057673386

KLIK & WIN
GA SMIJL NAAR FRIEDRIK 40



IJverig helpen de kinderen met het rollen van het pizzadeeg



8x meet the locals inspiratie

AGRITURISMO: DA'S LOGEREN BIJ DE BOER, OP Z'N ITALIAANS. WIJ SELECTEERDEN ACHT AUTHENTIEKE, SCHITTEREND GELEGEN WONINGEN OM HELEMAAL TE ONTHAASTEN.

Wat is agriturismo eigenlijk?
"Bij de boer" betekent natuurlijk niet letterlijk in je slaapzak tussen de hooibalen in de schuur liggen. De Italiaanse boeren die een agriturismo runnen, hebben hun boerderij verbouwd tot luxe vakantieverblijven. Meestal is er een fraai aangelegd, gemeenschappelijk zwembad en een klein restaurantje. Bij de meeste agriturismo kun je zeer goed eten en zijn de veelal biologische producten van eigen land te koop.



De stallen zijn hier omgetoverd tot vakantieverblijven



NOG MEER AGRITURISMO? vacancelect.com/nl/agriturismo

KLIK & WIN
GA SMIJL NAAR FRIEDRIK 40

TOSCAANS GENIETEN
Ze doen er hier alles aan om het hun gasten naar de zin te maken. Drie keer per week een feestavond voor alle gasten met muziek en lekker eten, kookworkshops, paardrijles, yoga... en dat alles in een betoverend mooie omgeving.

AGRITURISMO DIACERONI
VILLAMAGNA, TOSCANE
→ UTRECHT 1.384 KM

Hier logeerden Fabrizio en Youp

NATUURLIJK
Een kleinschalig vakantiepark met agriturismo-instek. De appartementen liggen verspreid over een mediterrane ecopark van 15 hectare. Bij het restaurant kun je traditionele Toscaanse gerechten eten, maar ook brood, melk en verse eitjes voor je ontbijt afhalen.

AGRITURISMO IL BORGIO
CENTRO VACANZE IL BORGIO
GUARDISTALLO, TOSCANE
→ UTRECHT 1.386 KM

RUST, RIJMTJE, RELAXEN
De drie r-en van het vakantieverblijf zijn hier ruimschoots aanwezig. Dit juweeltje ligt midden in Umbrië, in het hart van Italië. Stijlvol ingerichte woningen, mooie ligbedden bij het zwembad en een weldadige, rustige omgeving.

LE CASE COLONICHE
DERUTA, UMBRIE
→ UTRECHT 1.515 KM

WATER & WELLNESS
Wil je tot rust komen, dan moet je hier zijn. Een geres-toureerd landhuis waar je huis-gemaakt brood en verse pasta kunt eten, een schitterend ge-legen zwembad en als bonus een beautyfarm met sauna, stoombad en whirlpool.

ANTICO CASALE DI SCANSANO
SCANSANO, TOSCANE
→ UTRECHT 1.508 KM

Insiders-tips
VACANCESELECT

Madelon Seignette Productgroepmanager Vakantieparken
Getrouwd met Patrick, moeder van Roos (14) en Wouter (11)

"In de zestien jaar dat ik voor Vacancelect werk, heb ik al heel wat vakantiebestemmingen gezien. Mijn werk bestaat uit het verzamelen van de mooiste plekken, de marketing daarvan en het beheer van de website charmequality.nl. Voor mijn eigen vakantie ga ik het liefst naar kleine campings of vakantieparken. Dit jaar zijn we naar Puglia geweest - veel zuidelijker kan haast niet. Met vliegtuig naar Bari of Brindisi en dan een huur-auto. Een prima combinatie als je het andere Italië wil zien."

Madelons agriturismo:
Le Case Coloniche in Perut (Umbrie, Italië)

DE BOER OP
Dit is agriturismo ten voeten uit! In dit idyllisch gelegen boerenbedrijf zijn de stallen prachtig omgetoverd tot vakantieverblijven. De behulpzame eigenaren koken op verzoek en bezorgen desgewenst ook in je eigen appartement.

FATTORIA IL SALICE
FOIANO DELLA CHIANA, TOSCANE
→ UTRECHT 1.423 KM

OLIJFGROENE OASE
Vakantie vieren tussen olijfbomen en velden vol zonnebloemen. Dat kan bij dit Italiaanse boerenbedrijf dat z'n eigen olijfolie maakt. Ook nog: grote tuin met zwembad en een kip die elke dag een vers ei legt.

AGRITURISMO PODERE BORGABELLO
COLLE UMBERTO, UMBRIE
→ UTRECHT 1.471 KM

MET OPEN ARMEN
De meer dan vriendelijke eigenaren van dit kleinschalige complex ontvangen je bijna alsof je familie bent! Er staat iets lekkers voor je klaar bij aankomst in je mooie huisje vlak bij het Isolemeer. De kinderen worden vast ook heel blij van de dieren die er allemaal rondlopen op het groene, omringende privéterrein.

CASA GENNY
PIANICO, ISEOMEER
→ UTRECHT 1.125 KM

SICILIAANSE VERWENNERIJ
De familie Di Bella legt je in de watten op hun agriturismo. Mamma Maria maakt de heerlijkste, verse gerechten voor je klaar. Met overal knusse zitjes, een fijn zwembad en leuke activiteiten voor de kinderen.

AGRITURISMO TENUTA ANTICA CAVALLERIA CASTIGLIONE DI SICILIA, SICILIE
→ UTRECHT 2.357 KM